

Santpoort-Velsbroek, januari 2022

## “Geef vandaag voor de kerk van morgen” - Actie Kerkbalans 2022

<< Geachte ....>>

Is er nog een ‘morgen’ voor onze gemeente in Santpoort en Velsbroek? -- *Ja zeker!* -- 2020 was een bizar jaar, schreven we vorig jaar in onze kerkbalansbrief. Daar kunnen we 2021 aan toevoegen. Ieder ervaart de impact van de pandemie in meer of mindere mate. Toch hopen en vertrouwen we dit jaar weer met elkaar het kerkenwerk in de Dorpskerk en het Kruispunt op te kunnen starten. Een nieuwe start:

- In het Kruispunt kunt u deze maand niet 1 maar 2 nieuwe predikanten kiezen.
- De beide wijkkerkenraden zullen opgaan in één nieuwe kerkenraad voor Santpoort en Velsbroek. Dat zal een nieuwe impuls aan de samenwerking geven.
- Onze twee kerkgebouwen blijven de komende jaren ‘vierplekken’ in beide wijken. Voorzien van alle techniek om op afstand de diensten mee te beleven.

In de Bijbel staat: “Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.” Dat geeft hoop, moed en kracht om op de ingeslagen weg door te gaan. En uw steun is daarbij onmisbaar.

Mogen we dit jaar weer op uw bijdrage rekenen? Op de achterkant vindt u het formulier waarop u kunt aangeven hoeveel u wilt bijdragen en op welke wijze.

Alvast onze hartelijke dank!

Met vriendelijke groet,



Heili Heinink  
Vz. Wijkkerkenraad  
Velsbroek



ds. xxxxx  
Predikant  
Velsbroek



ds. yyyyy  
Predikant  
Velsbroek



Gilda Polderman  
Predikant  
Dorpskerk



Martine Roomer  
Vz. Wijkkerkenraad  
Santpoort

PS. Als u kiest voor automatische incasso, neemt u ons veel werk uit handen.